

Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK).

De redactie bestaat uit Bernadette van Leeuwen, Eddy Oostergo, Loek Veldt, Johann van der Geest en Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door Carina van de Witte en Agnes Nanninga.

Ook onder meer Herman Beens, Ronald Nuiver, Esther Johannink, Gijs Jansen, Luc Oldenhof, Lefier, Kernteam Kinderdromen durven doen, De Wijk De Wereld en GoeieBuurt leverden een bijdrage aan deze krant.

De volgende Korrespondent komt uit in de week van 8 juli. Heb je nieuws voor de volgende krant? Mail het uiterlijk 20 mei 2019 naar redactiekorrewegwijk@gmail.com.

De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

Over wat kinderen voor zichzelf wensen, hun ouders, broertjes of zusjes. Dingen, momenten en ervaringen die het leven in deze wijk voor iedereen en in het bijzonder voor de kinderen leuker en fijner maken. We willen een proces op gang brengen waar iedereen zich aan kan verbinden en iets in kan betekenen. Zodat we met elkaar in de wijk de kinderdromen vangen en ze ook echt gaan durven doen. Wij hopen dat daarmee het perspectief voor de kinderen stukje bij beetje beter wordt.

Hoe we dit doen? Dat bedenken we samen! Dus daar hebben we iedereen bij nodig. Wil je meedoen en heb je ideeën voor waar we kinderdromen kunnen vangen? Neem contact met ons op door een van ons aan te schrijven of te bellen met 06 51 03 49 98.

Kernteam Kinderdromen durven doen

Jan Waanders (Het Pand), Gijs Jansen (Floreshuis), Nienke Alkema (gemeente), Marloes Dekker (Up to Us)



Kinderdromen durven doen

door Kernteam Kinderdromen durven doen

Waar droom jij van? We vroegen het aan de kinderen van juf Natasha op De Kleine Wereld en aan de kinderen op de kinderclub van Niela en Arja in speeltuin DIB.

Wat wens je voor jezelf? Wat wens je voor de buurt? Wat wens je voor jouw toekomst? De kinderen tekenden hun droom op grote flappen. De dromen en wensen varieerden van 'een villa voor iedereen waar je kunt eten, spelen en sporten', tot 'meer dieren en natuur in de wijk', 'meer groen voor mijn hond', maar ook 'dat de buurt een beetje veiliger zou zijn', 'dat er een dansgroep voor mijn moeder zou zijn' en 'meer gymtijd'. Zeer divers. Naar aanleiding van die eerste keer dromenvangen hoorde journalist Inki de Jonge van ons initiatief en kwam

de wens van de 8-jarige Joelle in de kerst-special van het Dagblad van het Noorden: voetballen bij GVAV. Het resultaat is dat Joelle bij die club mocht meetrainen en dat is ook al echt gebeurd.

We willen graag meer dromen voor en met de kinderen uit de klas van juf Natasha waarmaken. Welke? Dat gaan we samen met de kinderen bedenken en natuurlijk ook doen! Wij zijn begonnen met het vangen van dromen van de kinderen in de wijk. Dromen die klein of groot zijn. Die gaan over straks of nu.

Wil jij iets organiseren in onze wijk?

Dan kun je subsidie aanvragen bij het WOK. Je project of idee moet:

- bijdragen aan een schonere, veiligere of duurzamere buurt
- of zorgen voor meer saamhorigheid
- en voor alle buurtbewoners toegankelijk te zijn.

Je kunt je aanvraag opsturen naar of inleveren bij Loek Veldt, Bataviastraat 1a of via mail: lenlveldt@hotmail.com. Bij hem kun je ook een subsidieformulier opvragen. Daar staan de voorwaarden in.

Vervolg parkeerproblematiek

Op onze WOKvergadering van woensdag 6 februari 2019 hebben we een gesprek gehad met Freek de Bos en Dony Duifhuis van de gemeente Groningen. Dat ging over de parkeerproblematiek in onze wijk. Zij gaan gegevens verzamelen en verwerken en komen daarna bij ons terug. We houden je op de hoogte.

Op zoek naar bestuursleden

Het WOK is op zoek naar bestuursleden om de organisatie te versterken. Het WOK helpt bij het samenstellen van de Korrespondent en de website www.korrewegwijk.nl, bezoekt voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente en andere organisaties en geeft advies in wijkgebonden beleidsonderwerpen. Wil je hierbij helpen en je zo inzetten voor de wijk? Meld je dan aan bij Loek Veldt.

Bezorgers Korrespondent gezocht!

Deze wijkkrant komt vijf keer per jaar uit. Gemotiveerde, vrijwillige bezorg(st)ers zorgen voor de verspreiding. Wil je daarbij helpen? Meld je dan aan bij Loek Veldt of een ander lid van het WOK.

Ophaalpunten Korrespondent

Door omstandigheden kan het gebeuren dat de Korrespondent niet bij jou op de deurmat valt. Dan kun je bij een aantal winkeliers en organisaties een Korrespondent ophalen. Dit zijn: Flora-bloemist aan de Floresstraat, Schoenmakerij Jan Venema aan de Korreweg, Plus Supermarkt aan de Oosterhamriklaan, Floreshuis (bakje bij de ingang) en Warme Bakker Lijnema aan de Oosterhamrikkade.

door Loek Veldt

De WIJ Ouder en Kind

Heb jij vragen over de opvoeding van je kind of wil je graag andere ouders ontmoeten? Kom dan eens naar de Huiskamer van WIJ Ouder en Kind (het vroegere CJG). Dat zit in het Floreshuis, recht tegenover de hoofdingang. Elke ouder met vragen over kinderen kan hier binnenvallen. Twee professionals en vijf vrijwilligers werken er als gastvrouw vanuit WIJ.

Open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 11.30 uur

Voor wie is de Huiskamer

De Huiskamer is een plek waar je als ouder andere ouders kunt ontmoeten. De leeftijd van de kinderen maakt niet uit. Je hoort er hoe anderen opvoeden en dat is leuk. Heb je een speciale vraag over opvoeden dan kun je die hier stellen. Bijvoorbeeld als je kind niet wil eten of slapen. Andere ouders kunnen je dan vertellen welke oplossing zij daarvoor hebben gevonden. Het Consultatiebureau en de WIJ-Entree zitten allebei vlak naast de Huiskamer. Voor speciale vragen is er dus veel deskundigheid in de buurt.

Samen is leuker

Je kunt hier ook ouders vinden om iets samen te doen. Want het is leuker om samen met andere ouders en kinderen naar de kinderboerderij te gaan dan alleen met je eigen kind. Of om samen naar een basisschool te gaan om alvast kennis te maken. Zo ontstaan er gemakkelijk vriendschappen en groepjes die samen iets ondernemen. Omdat er veel mensen uit verschillende culturen in de wijk wonen, ontdekken ouders hier ook anderen uit hun eigen land van herkomst.

Themabijeenkomsten

De Huiskamer organiseert ook themabijeenkomsten. Die ontstaan vaak vanuit vragen uit de groep. Zo is bijvoorbeeld bij basisschool De Kleine Wereld peutergymnastiek opgezet voor 2- tot 4-jarigen. En op dinsdag is er een creatieve ochtend. Deze begint altijd met het voorlezen van een verhaal. Daarna kun je samen met je kind verven, kleien of anderszins creatief bezig zijn. Dit is in de even weken van 10.00 tot 11.30 uur in Het Pand, bij speeltuin DIB, aan de Madoerastraat 16. Elk jaar is er een voorleesontbijt. Ook gebeurde het dat mensen aan tafel spullen gingen ruilen. Daardoor ontstond het idee voor een ruilwinkel: Ruilen Enzo. Je kunt kleding inbrengen en ruilen voor een grotere maat. Heb je niets te ruilen, dan betaal je een kleine vergoeding. In de WIJ Korrewegwijk Ouder en Kind Nieuwsbrief staan alle vaste en themabijeenkomsten vermeld. Deze verschijnt elke maand.

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom

Contact: Marije den Daas, marije.den.daas@wij.groningen.nl of Amanda van Vossen, amanda.van.vossen@wij.groningen.nl

door Herman Beens





Foto's: Johann van der Geest

Stolpersteine: blijvende herinnering (deel 1)

Op een zonnige dag in het voorjaar van 1942 was hij daar ineens: Iwan de Vries. Deze 13-jarige jongen was door zijn joodse ouders uit Duitsland ondergebracht bij pleeggezin De Groot, ook joods, om de kans op vervolging te verkleinen. Na de Kristallnacht (van 9 op 10 november 1938) kregen veel joden door dat het wel eens verkeerd af zou kunnen lopen. Zij stuurden hun kinderen naar het buitenland, opdat in ieder geval zij zouden overleven. Samen met zijn zus Hanna arriveerde Iwan in Zuid-Holland. Via andere pleeggezinnen kwam hij uiteindelijk in Groningen terecht. Hanna belandde in Amsterdam. Beiden zouden de oorlog niet overleven.

Hans Kleve herinnert zich zijn tijdelijke buurjongen aan de Petrus Hendriksstraat nog goed. Iwan sprak natuurlijk geen Nederlands, maar kwam vaak langs om met hem buiten te spelen. Veel voetballen, maar ook hoepelen, steltlopen en andere dingen die in die tijd gebruikelijk waren onder de jeugd. Hun leven speelde zich na schooltijd grotendeels buiten af. Iwan droeg mooie kleding, ook door de week. Kennelijk zorgde de familie De Groot goed voor hem. Iwan kwam uit een middenklassegezin, zijn vader was een veehandelaar uit Nedersaksen. Gezien zijn achternaam had Iwan waarschijnlijk Nederlandse roots. Wellicht kozen zijn ouders daarom voor een pleeggezin in Nederland. Bovendien werd Nederland vóórdat de Duitsers ons bezetten, beschouwd als een veilig land, omdat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef. Voor Kleves 14e verjaardag kreeg hij van Iwan een mooi boek cadeau met zijn naam erin. Kleve beschouwde dat als een teken van vriendschap en hij heeft het boek tot op de dag van vandaag bewaard.

Vorig jaar deed Kleve in Herinneringscentrum Kamp Westerbork onderzoek naar deze jongen, die in de zomer van 1943 samen met zijn pleeggezin werd

opgepakt. Hij kwam op 3 juli 1943 in Kamp Westerbork aan en werd twee maanden later op transport gezet naar Theresienstadt, een concentratiekamp vlakbij Praag. Voordat hij daar aankwam, heeft hij twee maanden in Bergen-Belsen gezeten, het concentratiekamp waar in 1945 Anne Frank werd omgebracht. Op 19 oktober 1944 werd Iwan naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij direct na aankomst, op 21 oktober, werd vergast.

Ter nagedachtenis aan Iwan en zijn pleeggezin worden op 16 mei om 10.30 uur vijf zogenaamde Stolpersteine, struikelstenen, geplaatst voor zijn toenmalige tijdelijke woonadres op nummer 77. Kleve benaderde hiervoor Reina Nuninga, de huidige bewoner van dit adres. Zij werd meteen enthousiast. Door goed speurwerk zijn enige neven van de pleegvader uit Denemarken en Amerika achterhaald. Zij zullen bij de onthulling van de Stolpersteine aanwezig zijn. Het project Struikelstenen is bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het doel is om een blijvende herinnering te creëren aan alle mensen (joden, verzetsstrijders, Roma, Sinti etc.) die zijn gedeporteerd en om het leven zijn gebracht. De eerste struikelstenen zijn in 1970 in Berlijn gelegd. Op de struikelsteen komt de naam, geboortedatum en sterfdatum van de persoon te staan.



Struikelsteen Folkingestraat Groningen

De meeste (joodse) slachtoffers hebben geen graf. Door de struikelsteen hebben

nabestaanden een plek waar zij heen kunnen gaan en hun familieleden kunnen gedenken. De gemeente Groningen heeft voor de hele stad toestemming gegeven voor plaatsing. De aanvrager en de huidige bewoner/eigenaar moeten wel samen overeenstemming bereiken over de precieze plaats van de Stolperstein. In Groningen liggen nu zo'n 160 struikelstenen. De meeste in de Schilderswijk, waar een stichting voor plaatsing en fondsen zorgt, vaak via particuliere giften. Ook ligt er een aantal in de Folkingestraat en in de rest van Groningen een stuk of dertig. Stolpersteine kun je aanvragen bij de organisatie van de kunstenaar: www.stolpersteine.eu.

door Hiddo Zuiderweg

Wijkwerkplek Groen Huis

Op een redelijk onzichtbare plek in de Indische Buurt heeft Lefier al jarenlang een bedrijfsruimte. Deze grote loods met allerlei werkmateriaal en een kantine is elke werkdag het vertrekpunt van de Lefieronderhoudsmannen in hun busjes. Vanaf 1 mei gaat dat stoppen. De ruimte komt vrij en Lefier wil het pand graag een sociale (wijk)functie geven. Onder de werktitel 'Groen Huis' hebben in maart wijkorganisaties, bewoners en gemeente om tafel gezeten om allerlei ideeën en groene, duurzame idealen te concretiseren. Het gemeenschappelijke doel: een wijkwerkplek waar bewoners-initiatieven vorm krijgen. Een plek waar het accent ook komt te liggen op DOEN. De plek waar de buurtconciërge te bereiken is, waar Repaircafé Fix'm dagelijks open kan zijn en waar je in de toekomst een opleiding kunt volgen om zonnepanelen te installeren.

De locatie van de Lefierloods is prachtig. Centraal gelegen aan de Madoerastraat, naast DIB/Het Pand en vlakbij het Floreshuis. Ook zin om de handen uit de mouwen te steken? Loop gerust eens binnen na 1 mei. Er wordt daar dan vast heel veel geklust....

door Carina van de Witte



Wiebengacomplex

Als je in de tijd dat de zwart-wit foto is genomen, het object dat er op staat zou bekijken vanuit een laagvliegend vliegtuig, zou je kunnen denken dat het een groot industrieel complex was. Daar leek het op, onder andere door een paar schoorstenen.

Het Wiebengacomplex is het allereerste gebouw in Nederland dat is geconstrueerd in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, ook wel Het Nieuwe Bouwen genoemd. Het is gebouwd door Gerko Wiebenga. In 1922 werd hij directeur van de School voor Nijverheidsonderwijs in Groningen. Hij kreeg de opdracht om de mts en de ambachtsschool, die in verscheidene gebouwen in de stad gehuisvest waren, in één nieuw gebouw samen te brengen. De eis was dat het gebouw binnen een jaar klaar zou zijn, vóór aanvang van het nieuwe schooljaar. Wiebenga vroeg architect L.C. van der Vlugt hem te assisteren, maar wie nu precies wat heeft gedaan is niet helemaal duidelijk. Het gebouw werd snel ontworpen, in zes weken was het klaar!

Bij de bouw werd veel staal en beton gebruikt, materialen die destijds vrij nieuw waren.

Het gebouw lag de eerste jaren vrij aan het Bernoulliplein. In 1927 werd dit plein helemaal volgebouwd. Het verhaal doet de ronde dat dit een bewuste keuze was: het voor die tijd 'schandig moderne' gebouw werd letterlijk een beetje 'verstopt' achter de traditionele gevels in de stijl van de Amsterdamse School. Opmerkelijk is dat het gebouw als een soort 'Gesamtkunstwerk' werd ontworpen. Dat betekent dat bij het bouwplan meteen al werd nagedacht over het interieur en het meubilair.

Na het vertrek van de hts in de jaren negentig stonden de gebouwen een tijd leeg. Uiteindelijk lukte het om ze te herbestemmen als nieuwe onderwijslocatie voor de pabo en de opleidingen Verpleegkunde en Medische Beeldregistratie.

Het complex is meerdere malen verbouwd en uitgebreid, waardoor de

symmetrische opzet enigszins verloren is gegaan. De gerenoveerde naoorlogse uitbreidingen, waaronder een ketelhuis, geven plaats aan grote gemeenschappelijke functies van de huidige gebruikers, zoals een mediatheek, een internetcentrum, een restaurant en een winkel. Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime collegezalen en een sportzaal. In één lokaal is het authentieke interieur van de lerarenkamer op basis van een historische foto gereconstrueerd. Door gebruik te maken van computermanipulatie kwam de originele maatvoering aan het licht. Tijdens de renovatie zijn verscheidene pogingen gedaan om het authentieke meubilair terug te vinden. Dat is niet gelukt.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft na de verbouwingen het nieuwe Wiebengacomplex eind vorig jaar heropend.

door Eddy Oostergo

Woonkamer Floreshuis vernieuwd

De woonkamer van het Floreshuis wordt vernieuwd. De herinrichting gebeurt in twee delen. In de voorjaarsvakantie is het eerste deel gedaan: de vloer en het plafond. In de meivakantie is het tweede deel aan de beurt en dan komen ook de nieuwe meubels. De 'oude' meubels worden hergebruikt. Het nieuwe Floreshuis is er nog maar net, dus waarom nu al vernieuwen? In het begin is minimale inrichting gekocht. In de afgelopen 2,5 jaar is samen met huurders, gebruikers, vrijwilligers en buurtbewoners gekeken hoe het gezelliger kan. De foto laat zien hoe het gaat worden. Wil je het in het echt zien, dan moet je dus nog even wachten tot na de meivakantie.

door Gijs Jansen



De Wijk De Wereld 2019: de Korrewegwijk en De Hoogte

verhalen uit de wijk in de Stadsschouwburg

De wijk neemt de Stadsschouwburg weer over! In juni wordt het theater een week lang het huis van de wijkbewoners van de Korrewegwijk en De Hoogte.

Wie zijn al die mensen, dag in dag uit onderweg op die drukke Korreweg? Waar gaan ze naartoe en waar komen ze thuis? Welke verhalen leven er een stukje verderop achter de mooiste poort van Groningen, de Cortingpoort, daar in De Hoogte? Waar dromen de spelende kinderen in speeltuin DIB van en welke slaapliedjes zingen hun moeders voor ze als ze naar bed gaan? Van wie is die heerlijke roti in het Floreshuis? En hoe komt die beroemde eierbal van cafetaria De Koning toch zo verdraaid lekker... Ontdek het op 13, 14 of 15 juni in de Stadsschouwburg! Ga mee op reis door het hele theater, dat omgebouwd is tot het decor van de verhalen uit de wijk. Van de orkestbak tot de foyer, van de kleedkamers tot het grote podium: overal ontmoet je je burens en medestadjes en maak je bijzondere verhalen mee uit de wijk. In de vorm van toneel, muziek, dans en alles daar tussenin komt de wijk met al haar smaken, geuren en kleuren tot leven. De scènes worden gespeeld door de wijkbewoners, die ze samen

met de theatermakers van De Wijk De Wereld maakten: Mohamed Yusuf Boss, ZUHAUSE, Rosa da Silva, Lotte Lohrengel en Philipp Cahrpfit.

Het mooiste theater van Nederland, een week lang het huis voor alle Groningers! De Wijk De Wereld do 13, vr 14 & za 15 juni Stadsschouwburg Groningen Bewoners uit de Korrewegwijk en De Hoogte krijgen korting! (prijs slechts € 7,50 voor de try-out en € 10,00 voor de overige voorstellingen) www.dewijkdewereld.nl



WIN TWEE KAARTJES!

Je kunt twee kaartjes winnen voor de voorstelling van De Wijk De Wereld Korrewegwijk. Het enige dat je hoeft te doen is uiterlijk 19 mei 2019 een mail sturen naar redactiekorrewegwijk@gmail.com met daarin je naam, adres, telefoonnummer en de reden waarom jij deze kaartjes graag wilt winnen.



Openingsfeestje wormenhotel

Op vrijdag 12 april werd het eerste wormenhotel in de Korrewegwijk officieel in gebruik genomen en geopend door wethouder Glimina Chakor. Dit feestelijke feit werd gevierd onder belangstelling van klein en groot uit de wijk en met smaakvolle hapjes op basis van groenten. Het wormenhotel staat op een mooie centrale plek in de Bataviastraat. Het is vervaardigd in de provincie Groningen, in opdracht van Stichting Buurtcompost en is een initiatief van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). Het openingsfeestje van het wormenhotel was een van de vele leerzame en leuke activiteiten tijdens de Groene Week in de Korreweg-wijk. Het WIJ-team, GoeieBuurt en actieve buurtbewoners organiseerden deze week om te investeren in een gezonde en groene wijk voor en met de bewoners. Verbinding met de natuur en je eigen buur stond daarbij centraal. Het in gebruik nemen van dit wormenhotel sloot daar uitstekend bij aan! Meer informatie over een wormenhotel en de werking daarvan: www.buurtcompost.nl.

door Esther Johannink namens Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) & GoeieBuurt



26
APR
24
MEI

Wijkbingo

19.30 uur, Van Oldenbarnevelvltlaan 6, De Oude School (bij Edanz)
Leuke wijkbingo, ook voor bewoners van de Korrewegwijk. Aanmelden is niet nodig. € 6 per persoon. Super-ronde € 1.

26
APR
31
MEI

Multiculturele Soosavond

19.00 – 21.30 uur, Multicultureel
Vrouwencentrum Jasmijn, Floresstraat 2-1
Iedere laatste vrijdag van de maand een avond vol ontmoeting, ontspanning en informatie-uitwisseling voor alle vrouwen uit de stad. Gezellig kletsen, met hapjes en drankjes.
Er is kinderopvang aanwezig, voor kinderen van 2 tot en met 10 jaar. € 1 per persoon, ook voor kinderen.

29
APR

Walk & Talk

Samen wandelen, eten en naar pianomuziek luisteren. Al met al heel veel gelegenheid om met elkaar kennis te maken en te praten. De vorige edities waren een groot succes. Op 18 februari liepen er meer dan 40 mensen mee.
Walk & Talk wordt georganiseerd door Platform voor verbinding. Ook meedoen? Check de Facebookpagina platformvoorverbinding.

3
MEI

Blij Business Ondernemerslunch

12.00 – 13.00 uur, elke eerste vrijdag van de maand, Floreshuis, Floresplein 19
Ondernemers leren kennen die bij je om de hoek wonen? Sparren met iemand uit een heel andere branche? Of juist vakgenoten ontmoeten? Je eet samen met andere ondernemers al voor € 2,50 een heerlijke, gezonde lunch. Dat is leuk netwerken! Opgeven is niet verplicht, maar wel fijn. Zie www.blijbusiness.nl.

13
MEI

Wandeling Nationale Vogelweek

Maak met gids Maricée ten Bosch een wandeling door de Korrewegwijk/Indische buurt. Vertrek om 19 uur bij het Floreshuis. Duur: ongeveer 2 uur. Vorig jaar zijn er diverse nestkasten geplaatst in de wijk. Mogelijk vinden daar (broed-) activiteiten in plaats. De wandeling gaat onder meer langs deze nestkasten. Maricée besteedt tijdens de wandeling extra aandacht aan de kauw en de spreeuw. Deze vogels hebben het moeilijk in de stad. Als je mee wilt lopen, moet je je aanmelden. Dat kan op www.vogelweek.nl, onder Alle activiteiten.

23
MEI

Kapotte Kinderfiets Repareren

14.30 – 16.00 uur, speeltuin DIB, Madoerastraat 16
Een fietsklusactie van WIJ Groningen en WerkPro om je kinderfiets fietsklaar en veilig te maken (kinderen doen dit samen met een fietsenmaker). Alle reparaties (aan verlichting, zadel, bel, banden) en materialen zijn gratis.

13
14
15
JUN

De Wijk De Wereld

Bewoners van de Korrewegwijk en De Hoogte werken aan een muzikale en visuele voorstelling: een wonderlijke ontdekkings-tocht door de Stadsschouwburg. Ze zijn druk bezig met het oefenen van de scènes die ze samen met theatermakers Mohamed Yusuf Boss, ZUHAUSE, Rosa da Silva en Lotte Lohregel hebben gemaakt. Kaarten zijn inmiddels te koop. In deze krant vind je ook een winactie voor 2 gratis kaartjes.

ELKE
DI
EN
DO

Studeren in het Floreshuis

Elke di 16.00 – 22.00 uur en elke do 16.00 – 19.30 uur
Voor iedereen die (in stilte) wil studeren is ruimte 1.17 beschikbaar. Neem zelf je laptop mee. Meld je aan de infobalie voor deelname en (gratis) wifwachtwoord.

ELKE
MA

WIJspreekuren

Elke maandag zitten medewerkers van WIJ Korrewegwijk klaar om je te ondersteunen.
09:00 - 13:00 uur WMO spreekuur
10:00 - 12:00 uur Voedselbank, aanvragen en verlengingen
13:00 - 15:00 uur Inburgering, werk en opleiding voor statushouders
Floreshuis, melden bij Entree Korrewegwijk

Flora&Fauna in de wijk



Foto: Bernadette van Leeuwen

Voorjaarsvakantie!

Deze voorjaarsvakantie deed zijn naam eer aan (vorig jaar werd er geschaatst op het Bernouilliplein). De krokussen schoten in één keer de grond uit. Prachtig al die tapijten van geel en paars. Aan de Floresvijver bloeide voorzichtig de bloesem aan struiken (zie foto). Het was van korte duur. De kou viel weer rauw op ons dak, terwijl iedereen zó blij was met zon en warmte. Katjes van bomen lagen als verdronken wormen op stoep en straat!
Is het voorjaar nu 'echt' in de herhaling? Overall bloesem aan de bomen: ronduit schitterend!

door Bernadette van Leeuwen

Nijlgans: verguisd en aanbeden

's Morgens word ik vaak gewekt door het luide geroep van de nijlgans. Deze wekker roept dan meestal vanuit de grote treurwilg in het Molukkenpark. De nijlgans komt van oorsprong uit Egypte, waar hij ten tijde van de farao's als een heilig dier werd aanbeden. Hier in Nederland wordt hij echter verguisd, omdat hij nogal agressief reageert op onze broedvogels. Tegenwoordig herbergt bijna iedere vijver in de stad zijn paartje nijlganzen.



door Ronald Nuiver

Foto: Ronald Nuiver

Buurt- brandweerman Luc stelt zich voor

Mijn naam is Luc Oldenhof en ik ben de eerste buurtbrandweerman in de stad Groningen. Dit doe ik in het kader van een pilot van de Veiligheidsregio Groningen, waar de brandweer bij hoort. In oktober 2017 ben ik gestart in de gemeente Groningen, in eerste instantie in De Wijert en Helpman. Met een kleine verlenging van het project kreeg ik de ruimte om de Indische Buurt te doen. Ook hier zijn veel portiek-, beneden- en bovenwoningen. Woningen waar we als brandweer meer risico's zien. Dit willen we bij bewoners beter onder de aandacht brengen.

Als buurtbrandweerman ben ik de schakel tussen bewoners en ondernemers en de brandweerorganisatie. Ik ben voor iedereen in de buurt gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar. Ik werk samen met partners zoals woningcorporaties, VVE's, gemeente, WIJ-team, GGD en politie. We kunnen elkaar gemakkelijk bereiken en daardoor kunnen we vlot reageren.

Inmiddels ben ik een aantal weken bezig in de buurt en ik kon al vanaf de eerste dag aan de slag. Even een gesprekje aangaan in of bij het Floreshuis: er bleken bij bewoners genoeg vragen te leven over (brand)veiligheid. Over rook- of CO-melders, vluchtwegen, brandveilige bouwmaterialen, (pellet)kachels, schoorsteenvegers, brandoorzaken, bereikbaarheid en over de werkwijze van de brandweer zelf. Ik beantwoord ze graag. Ook zijn de eerste woningchecks gehouden. Door die checks hebben de bewoners een andere kijk op brand gekregen.

Voor vragen, aanvragen van een (gratis) woningcheck, melden van brandonveilige situaties of maken van een afspraak ben ik regelmatig in de buurt of bij het Floreshuis. Ook telefonisch kun je mij bereiken, op 088 - 162 4635 en per mail via luc.oldenhof@vrgroningen.nl. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op facebook onder Buurbrandweerman Groningen.

door Luc Oldenhof

Eten in de wijk

Twee redactieleden van de Korrespondent (Ko&Co) bezoeken eetgelegenheden in de Korreweg-wijk. Bij iedere uitgave lees je een verslag van de eetbelevissen van Ko&Co.

Deze eerste keer aten ze bij Beer&. Op de hoek van de Korreweg en de Rodeweg zit sinds 1,5 jaar Beer& restaurant-café.

Bij binnenkomst is het nog betrekkelijk rustig, maar al snel zijn alle tafeltjes bezet. Jammer dat het volume toeneemt. Lastig praten is dat, maar om ons heen kijkend heeft niemand daar last van. De sfeer is genoeglijk en geeft bijna een huiskamergevoel.

We zitten bij het raam. Dat kan een etalage-idee geven, maar dat is hier helemaal niet het geval. Integendeel! Het uitzicht op het drukke kruispunt is alleen maar leuk.

De menukaart bestaat uit voor-, hoofd- en nagerechten. Voor het hoofdgerecht kun je kiezen uit 3 vlees-, 3 vis- en 3 vegetarische gerechten. Er is voor iedereen wat te kiezen. Voor het nagerecht heb je de keus uit 2 desserts.

Beer& betreft producten van steeds dezelfde bedrijven. Dat is een garantie voor continue kwaliteit en wat nog belangrijker is: het is vers! De bediening is heel attent, vriendelijk en geeft duidelijke uitleg over de gerechten.

Co kiest als voorgerecht een steak tartaar, die hem goed smaakt. Ko slaat deze gang over.

Co neemt als hoofdgerecht sardientjes, wat geen goede keus blijkt. Ze zijn goed van smaak maar niet de zijne. Ko heeft lamsnek in een heerlijke saus met krieltjes. Salade met een lekkere dressing maakt het helemaal af. De witte wijn erbij is ook lekker.



Ko wil nog graag een dessert en kiest voor het chocoladetaartje met vruchtenijs. Erg lekker!

Positief is dat er weinig zout in het eten zit, dat kun je zo nodig zelf toevoegen. Bij het verlaten van de zaak zitten er nog veel mensen. Het is ook een café, dus een 'nazit' is mogelijk.

Je kunt ook een proeverij van whiskey, bier en spijs doen. Wie weet is dat wat voor een volgende keer.

door Ko&Co

Beer&
open op ma t/m zo, vanaf 16:00 uur
Rodeweg 1
050-3215030



Leutje Festival

Op 5 mei vindt van 10.00 tot 20.00 uur op het Bernoulliplein voor de 14e keer het populaire Leutje Festival plaats voor bewoners van de Korrewegwijk en aangrenzende buurten. De toegang voor alle activiteiten van dit multiculturele wijkfeest is gratis. Honderden mensen, vooral kinderen, staan op de vrijmarkt met spulletjes van zolder. Er zijn muziek, optredens, kinderactiviteiten, eten en drinken. Voor de vrijmarkt moet je je van tevoren inschrijven via www.leutjefestival.nl.

Voor de jonge bezoekers zijn er allerlei activiteiten: springkussens, een nostalgische draaimolen, schminken en diverse workshops. Een van de hoogtepunten is een prachtige wervelende voorstelling van jeugd circus Santelli!
www.leutjefestival.nl of kijk op de Facebookpagina Leutje Festival



Nieuwe wijkwethouder

In november gingen we naar de stembus voor de gemeenteraad. Er is een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd en we hebben een nieuwe wijkwethouder gekregen. Dat is Carine Bloemhoff. In de volgende Korrespondent lees je een uitgebreid interview met haar.

Verhuisbericht Kelderwerk

Een mooie voorziening is uit onze wijk verdwenen. Kelderwerk, waar je goedkoop kunt sporten en anderen kunt ontmoeten, is verhuisd naar een nieuwe locatie. De locatie aan de Oosterhamriklaan is per 1 maart gesloten. Je vindt Kelderwerk nu op Ulgersmaweg 10. www.kelderwerk.nl

Blijf jij graag op de hoogte van alles wat er in jouw wijk gebeurt? Kijk op www.korrewegwijk.nl voor meer!



Opsporing verzocht: waar is Gans4?

Van een familie die al 15 jaar op de Floresvijver uitkijkt, kregen we een vraag over de ganzen in de vijver. Er waren altijd vier, sinds enkele weken zijn er nog maar drie. Waar is Gans4? Volgens de wijkvogelaar is de kans groot dat zij zit te broeden op een verborgen plek. Laten we haar maar niet storen door te gaan zoeken. Misschien zijn er over een tijdje jonge ganzen!

door Herman Beens



Nieuwbouw Antillenstraat krijgt gezicht

Op de hoek Antillenstraat/Korreweg gaat Lefier 124 huurappartementen bouwen. Het ontwerp van KAW Architecten is inmiddels klaar en goedgekeurd. Op de plek waar eerder een school stond verrijst straks een appartementengebouw van vier lagen die aan de kant van het Van Starckenborghkanaal doorloopt in een woontoren van 13 lagen hoog. Alle appartementen worden aardbevingsbestendig en gasloos gebouwd. Naar verwachting start de bouw begin 2020.



AED en buurthulpverleners

In de vorige twee Korrespondenten kon je al iets lezen over de AED's in onze wijk. We hebben begrepen dat er ook burgerhulpverleners zijn. Als je 112 belt bij een noodgeval en een melding doet van hartfalen of -stilstand krijgen deze speciaal opgeleide AED'ers de juiste instructies over de plaats van het incident en de dichtstbijzijnde AED. We meldden ook al dat er in onze wijk erg weinig AED's te vinden zijn. Via www.buurtaed.nl kun je een actie starten om op een openbare plaats een AED met kast te laten plaatsen.

Grote takken en ander snoeiafval: waarheen?

Vooraf in het voor- en najaar is dit een veelgehoorde vraag bij de WIJ Entree en bij Lefier. Met de gemeentelijke actie Lentekriebels deed zich een mooie kans voor: eenmalig een container voor snoeiafval plaatsen, pal voor het Floreshuis. Dit zou een mooie aanjager kunnen zijn voor allerlei nieuwe bewonersinitiatieven. En dat is ook gebeurd! Zo is de 'Groene Week' geboren. Deze is gehouden van 6 t/m 14 april. De Groene Week is een verzameling van allerlei bestaande en spontane nieuwe initiatieven op het gebied van groen en duurzaamheid. Bewoners en organisaties van de Korrewegwijk en De Hoogte hebben samen een mooi programma gemaakt met onder meer lezingen, excursies, een Groene Markt en de Open Tuinen Middag. Als je dit leest, ligt de Groene Week alweer achter ons. Wie weet is het de start van een jaarlijkse traditie!

door Carina van de Witte